



Waarde(n)brief

5 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We werken op school met de methode "Hemel en aarde". Met ieder project willen we u informeren over het thema en welke waarden in die periode centraal staan. We doen dit door middel van een waardenbrief.

Het thema voor de komende periode is "Tuin".

God begint met een tuin.

Er staat zelfs in de Bijbel dat hij er in wandelt.

De mensen in de tuin zijn gelukkig en zich "van geen kwaad bewust".

Maar dat verandert met de kennis van goed en kwaad.

Ineens schamen de mensen zich voor elkaar.

Ze kunnen kiezen tussen goed en kwaad, tussen waarheid en leugen.

God stuurt de mensen de wereld in.

Ze moeten hun eigen tuin maar maken.

Maar God volgt.

Op gepaste afstand.

Het wordt een boeiend verhaal.

Mensen maken ongelofelijk verkeerde maar vooral ook ongelofelijk goede keuzes om er samen iets van te maken.

God heeft er vertrouwen in.

Dat mag ook wel.

Zijn eigen schepping.



Bezinning, vertrouwen en groei en bloei zijn de waarden die hierbij passen.

Namens het team, Arjan Herforth, Jessica Verweel en Daphne Lobs