



Waarde(n)brief

Brielle, 15 november 2019

Beste ouders/verzorgers,

We werken op school met de methode "Hemel en aarde". Met ieder project willen we u informeren over het thema en welke waarden in die periode centraal staan. We doen dit door middel van een waardenbrief.

Als je één wens zou mogen doen ...?

In de Bijbel wenst koning Salomo "wijsheid".

God vindt het zó'n mooie keus dat Salomo het krijgt en zo wordt hij een wijze koning.

Een geschenk doet iets met zowel de gever als de ontvanger.

Je voelt je geliefd, gewaardeerd, de moeite waard, er toe doen.

Is het leven een geschenk?

Voor mensen die hele moeilijke perioden hebben ervaren wel.

Inééns zijn kleine dingen van grote waarde.

Een ander Bijbelverhaal gaat over een arme weduwe.

Ze doet maar een paar muntjes in de offerkist.

Maar Jezus is onder de indruk van de waarde. Deze vrouw geeft niet zomaar wat.

Ze geeft zichzelf.

Hoe doe je dat, jezelf geven?

En dan Kerstmis.

Onopvallend wordt er een kind geboren.

Maar vaak zijn het onopvallende geschenken die van onschatbare waarde zijn.



Bezinning en aandacht zijn waarden die hierbij passen.

Namens het team, Arjan Herforth, Jessica Verweel en Daphne Lobs