



Waarde(n)brief

24 september 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We werken op school met de methode "Hemel en aarde". Met ieder project willen we u informeren over het thema en welke waarden in die periode centraal staan. We doen dit door middel van een waardenbrief.

Ont-moeten is het thema. Niet-moeten?

Wat moet je dan "niet" als je elkaar wilt ontmoeten?

Gewoon. Je moet alles laten wat je hindert om af te dalen van je hoofd naar je hart.

Alleen dáár kan een gelijkwaardig en geborgen contact ontstaan.

Praat ook niet teveel.

Maar luister.

En als je praat kies dan je woorden zorgvuldig.



Je kunt zelfs iemand ontmoeten die er niet is.

De herinnering aan of de voorstelling van iemand kan je nieuwe gedachten geven.

Dit kan mooi of pijnlijk of wonderlijk of confronterend zijn.

Dat je iemand in gedachten kunt ontmoeten is misschien het bewijs dat God bestaat.

Je stelt je open voor zinvolle gedachten die gevoed worden door een kracht.

Misschien is die kracht nu juist wel God.

Warme sfeer, veiligheid, vertrouwen zijn waarden die hierbij passen.

Namens het team, Arjan Herforth, Jessica Verweel en Daphne Lobs